



Ik wil nieuwe mensen leren kennen

GEZOCHT: NIEUWE VRIENDEN (M/V)

Een heel weekend met totaal onbekende mensen in één huis? Dat doe je toch niet? Wel als je lid bent van de site 'Nieuwe Mensen Leren Kennen'. Flair-journalist Mariska was nieuwsgierig en meldde zich aan. "Dit is eigenlijk wel spannend!"

Soms beland je in situaties, waarvan je denkt: hoe ben ik hier in hemelsnaam terechtgekomen? En dat is precies wat ik denk, nu ik op weg ben naar een weekendje op het platteland. En dan niet zomaar een gezellig weekendje weg met vrienden of familie. Nee, ik ga hier drie dagen en twee nachten doorbrengen met dertien mensen die ik nog nooit van mijn leven gezien heb. Waarom? Omdat het me wel een uitdaging leek, nadat ik collega Lisa hoorde vertellen dat ze naar een NMLK-avondje was geweest en het heel gezellig

nee, volgens Lisa zijn het echt niet allemaal desperate singles of Remi's zonder vrienden die hier op afkomen: "Toegegeven, ik heb meer mannen dan vrouwen gesproken. Misschien dat er toch stiekem gezocht wordt naar een 'partner' onder het mom van 'vrienden maken'. Maar het is ook gewoon leuk om nieuwe mensen te leren kennen. En handig ook, als je bijvoorbeeld net nieuw bent in een stad. Of als je veel vrienden hebt die kinderen krijgen, maar nooit meer uit willen, terwijl jij dat wel wilt. En mocht je eens iets willen doen wat je

studeert? En de mensen die je 's avonds in de kroeg aanspreken, zijn vaak de types die toch iets meer in gedachten hebben dan alleen gezellig een praatje maken. Bovendien is het altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten (zolang ze maar gezellig zijn, dat spreekt voor zich).

Eerst maar eens een leuke activiteit op de agenda vinden dus. Een dagje ligfietsen? Haha, ik zie me al gaan. Ik ben best sportief, maar dit lijkt me niets. Een salsaworkshop volgen dan? Zou best goed voor me zijn, terugdenkend aan mijn gestuntel op de dansvloer tijdens een vakantie op Cuba, maar nee... dat ook maar niet. En dan kom ik terecht bij 'Een bourgondisch weekend in een boerderij'. Uitgebreid koken en eten met z'n allen, een beetje bijkomen op het platteland, relaxen in de sauna en de hot tub in de tuin. Kijk, now we're talking. Er kunnen veertien mensen mee en er is nog één plekje vrij. Snel beslissen dus. Voor ik het weet, heb ik me aangemeld. Spannend! Ik krijg zowaar een adrenalinekick. En kriebels in mijn buik, want: oh help, waar begin ik aan? Een weekend lang met dertien vreemde mensen in een huis zitten. Da's lang! Er gaan allerlei Big Brother-taferelen door mijn hoofd. Wat als ik me kapot erger aan iemand? Of, ook heel vervelend: als iemand opdringerig wordt, terwijl je daar helemaal niet op zit te wachten. Bovendien ben ik al helemaal geen kok. En dan moet >

'Ik geef iedereen een hand, stel me voor en dan... valt het stil'

had gehad. "NML-wát?", vroeg ik nog. "NMLK", legde ze uit. "Het staat voor 'nieuwe mensen leren kennen' en via hun site kun je aan allerlei activiteiten meedoen en tegelijk nieuwe mensen leren kennen. Zo ben ik op een borrelavondje in Amsterdam beland. Heel leuk. Je komt de kroeg in en weet dat er een hele groep NMLK'ers is, dus je kunt gewoon op iedereen afstappen en een praatje maken. Eigenlijk was het een beetje alsof je op een gewone avond in de kroeg staat, maar dan met meer aanspraakmogelijkheden." "Klinkt gezellig", zei ik. "Maar is dat niet gewoon een verkapte datingsite dan?" Maar

vrienden absoluut niet zien zitten - of dat nu indoorsnowboarden of een avondje risken is - dan kun je dat met deze mensen wel doen. Er staat echt van alles op de site."

BIG BROTHER-TAFERELEN

Ik kijk meteen op www.nmlk.nl en inderdaad, er worden de meest uiteenlopende dingen georganiseerd door zowel de NMLK-organisatie als de leden. Dat 'Proud to be fout'-feest in Amsterdam lijkt me helemaal goed! Jezelf in een 'over the top'-outfit hissen en... dansen maar! Eigenlijk vind ik dit concept wel slim bedacht. Hoe vaak maak je nu nog nieuwe vrienden als je niet meer

'My god, waar kom ik in terecht?!'

Ik ook nog eens met twee anderen op een kamer slapen...

En nu komt een van de 'nieuwe mensen' me dus ophalen van het station. Ik ben alleen vergeten te vragen wat voor auto mij komt oppikken. Dan stopt een werkelijk te fout opgepompte auto met verlaagd chassis en flinke spoiler voor mijn neus. My god, dit gaan we toch niet meemaken hè?! In wat voor groep mensen kom ik straks terecht? Gelukkig blijkt dit niet mijn lift, die komt twee tellen later aanrijden. Al snel rijd ik, druk in gesprek met deze gezellige Achterhoeker, naar het weekendhuis, waar bijna iedereen al aanwezig is. Oké dan, daar gaan we...

UITGELACHEN

Het huis blijkt een oude dokterswoning te zijn met een tuin - en tadaaaa, die sauna en hot tub - erachter. Binnen zit de woonkamer al vol met 'nieuwe mensen'. In eerste instantie voelt het een beetje onwennig. Ik

grage Amsterdammer. Juist dat maakt de gesprekken interessant. Het is toch weer eens wat anders dan wat je met je vrienden thuis bespreekt, die je al door en door kent. En ik steek er nog eens iets van op. "Die nieuwe show van Javier Guzman is geweldig, daar moet je echt naartoe gaan", wordt net zo makkelijk afgewisseld met verhalen over een skivakantie van NMLK ("De meeste mensen gingen skiën, maar als snowboarder kun je ook mee hoor"). En wordt er het ene moment gepraat over motoren en mediteren, even later hebben we het over het gevangeniswezen en integreren. Dat bijna iedereen, net als ik, begin jaren zeventig geboren is, levert de nodige herkenning op: "Oh ja, ik was ook zó verliefd op die blonde van 'The Dukes of Hazzard'". Sterker nog, ik word gewoon uitgelachen: "Wat?! Was 'YMCA' van Village People jouw eerste singletje?" Hoe langer we bij elkaar zitten, hoe relaxter ik me voel. NMLK'er Susan, die dit weekend

taart?" Zo belanden we bij een kroeg om daar de rest van de dag te blijven zitten met biertjes, wijn en de nodige bitterballen en kaasjes (ook heel bourgondisch tenslotte). Ik vind het leuk te merken hoe snel het normaal voelt om met al die nieuwe mensen samen te zijn. En hoe je één op één best persoonlijke gesprekken voert over onderwerpen als wel of niet kinderen krijgen, problemen op het werk en de voor- en nadelen van single zijn. Want over dat single gesproken... het is wel opvallend dat iedereen in de groep dat is. Is NMLK dan toch een verkapte datingsite? Ik vraag het Susan, die al langer lid is en al veel activiteiten heeft meegemaakt. "Er zijn inderdaad wel relaties ontstaan", vertelt ze. "En er is zelfs al een NMLK-baby geboren, maar de insteek is toch echt gewoon mensen leren kennen, nieuwe vrienden maken. Tijdens mijn eerste activiteit, een oud-en-nieuwfeest, had ik wel het idee dat er mensen waren die wilden 'scoren', maar bij de andere activiteiten zie je dat weinig. Die eerste keer was ik trouwens blij dat ik niet alleen was gegaan, want met muziek erbij is het op een feest toch wat lastig praten en mensen te leren kennen. Daarna ging ik naar een try-out van Eric van Sauers. Dat was wel erg leuk. Na afloop hebben we in de kroeg nog hele gesprekken gehad. En tijdens de boswandeling van Baarn naar Soest op Koninginnedag ook. Mijn insteek was: vrijgezelle mensen leren kennen. Veel vrienden van mij zijn stellen die al kinderen hebben en niet zo vaak weg willen. Met de NMLK'ers kan dat wel en inmiddels heb ik er inderdaad een paar vrienden aan overgehouden. Een leuke aanvulling op mijn vriendenkring." En zo denkt de rest er ook over. Tegenover me antwoordt een van de meiden op de vraag waarom zij zich heeft aangemeld: "Omdat ik als enige van mijn vriendenclub van dancefeesten houd. Nu ga ik daar vaak naartoe met een NMLK-vriendin." Een

'Het lijkt wel een schoolkamp, zoals we daar liggen te gniffelen'

geef iedereen een hand, stel me voor en dan... valt het stil. Als ik de groep rondkijk, denk ik: dit zijn heel andere types dan mijn eigen vrienden. Maar dat is toch ook je missie, andere mensen leren kennen?, praat ik mezelf moed in.

Ik kan geen andere binnenkomer verzinnen dan: "En, wat heb jij al eerder via NMLK gedaan?", maar gelukkig, het werkt wel. Al snel zit iedereen over eerdere activiteiten te praten. Het is verbazingwekkend hoe snel er een gezellige groeps sfeer is (klinkt fout, maar is leuk!). Vooral ook omdat er toch allerlei verschillende types zijn, die ook nog eens vanuit het hele land komen. Van iemand uit Breda tot een vrolijke Achterhoeker en een praat-

georganiseerd heeft, heeft alle boodschappen gedaan voor het diner, en ik merk al snel dat ik me over dat koken helemaal niet druk had hoeven maken. Het loopt eigenlijk wel vanzelf. De een kookt (ik dus niet), de ander dekt de tafel (dat doe ik dan weer wel), de volgende haalt nog eens een flesje wijn (ook daar heb ik geen moeite mee). Gezellig!

ALLEMAAL SINGLE

Ook de volgende dag gaat het er relaxed aan toe. Even wordt nog getwijfeld of we richting een stad zullen gaan of toch het dorp verkennen? Het wordt het laatste. We lopen net als een van de meiden roept: "Is het niet hoog tijd voor koffie en appel-

van de jongens vindt zichzelf wat verlegen en begint niet makkelijk een praatje, dus vond hij dit een goede manier om nieuwe mensen te ontmoeten en dat wel te doen (hoezo verlegen? Best heel dapper om je in zo'n groep te storten). Anderen vinden het

waar ik woon." Verder moeten de citytrips door Nederland supergezellig zijn en aan het eind van het jaar staat nog een weekend Ardennen op het programma. Nu moet ik nog wel even zien hoe ik dat inpas in mijn sociale leven - ik heb vaak al moeite

'Terwijl ik in de hot tub zit, bedenk ik dat ik nog wel een dag had willen blijven!'

weer leuk om door het hele land verschillende dingen te doen met nieuwe mensen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En over die Remi's: dit zijn echt geen sneue types.

NIEUWE VRIENDEN

Het voelt als thuis zijn met vrienden. Samen aan een lange tafel eten. Pasta met twee sauzen, roseval-aardappeltjes met rozemarijn uit de oven, lekkere salades, ijs met slagroom als dessert; dit is het betere werk. Spelletjes komen op tafel, een paar mensen duiken de hot tub en sauna in en 's nachts lig ik met de meiden op mijn kamer nog een tijd na te praten. Het lijkt wel een schoolkamp, zoals we daar liggen te gniffelen. "Ik heb een insectenfobie", hoor ik vanuit een bed. "Een seksfobie?!", wordt vanuit het andere bed gereageerd. "Neeehééé, een insectenfobie." En dan is het weekend alweer bijna voorbij en bedenk ik, terwijl we met een stel in de hot tub in de tuin zitten, dat ik nog wel een dag had willen blijven. Ik ben overtuigd; dit NMLK-gebeuren is leuk en ongedwongen gezellig, ik wil nog wel eens iets via de site doen. Ik heb maar één activiteit meegemaakt, maar de anderen hadden stuk voor stuk positieve ervaringen. Susan had het al over een 'diner in het donker in een museum' en ze wil zelf ook nog wel vaker iets organiseren: "Veel activiteiten zijn in de buurt van Amsterdam, dus nu heb ik twee keer iets in het oosten georganiseerd,

genoeg om al mijn vrienden regelmatig te zien - maar je mag als lid ook een introductie meenemen, dus daar valt nog wel iets te combineren. Helaas had ik al iets op de dag van het 'Proud to be fout'-feest, maar bij een volgende activiteit ben ik erbij. ■

Zou jij je aanmelden op een website om nieuwe mensen te leren kennen? Ga op www.flaironline.nl naar 'Flair Forum' en klik op de pijler 'Flair'?

NIEUWE MENSEN LEREN KENNEN

www.nmlk.nl is een activiteiten- en uitgaansite voor twintigers en dertigers, 65% van de NMLK'ers is vrouw. Leden regelen zelf van alles, van theaterbezoek en culturele evenementen tot sportieve activiteiten, en het NMLK-team organiseert elke twee maanden themafeesten, NMLK-borrels en weekendjes weg. Na inschrijving kun je vijf gratis berichten sturen. Als betalend lid (v.a. € 39,95 voor zes maanden) kun je onbeperkt berichten sturen en zelf activiteiten opzetten. De organisatie ziet erop toe dat er geen winst gemaakt wordt bij het organiseren van activiteiten door leden.

Ik wil nieuwe mensen leren kennen

